

Gaijin



Taal:	Nederlands
Uitgever:	Clavis B.V.B.A., Uitgeverij
ISBN:	9789044810011
Bladzijden:	115 pp.
Auteur:	T. Bergen
Verschenen:	24-10-2008
Genre:	Fictie

[Gaijin.pdf](#)

[Gaijin.epub](#)

Japan, de luchthaven van Narita. Bram valt bijna uit het vliegtuig, zo blij is hij dat hij er eindelijk is. Ook al komt hij om af te zien. Want is afzien niet de enige manier om iets goed te maken? Elise stapt veel langzamer uit het vliegtuig, al is ze even vastbesloten. Ze zal haar vader, die na de scheiding met haar moeder in Japan is gebleven, niet meer laten vluchten in gladde praatjes. Deze keer wil ze haar échte vader. Maar kun je het verleden zomaar terughalen? Zowel Bram als Elise worden geconfronteerd met een heleboel vragen. Hoe belangrijk is het om ergens bij te horen? Hoe vreemd en vertrouwd is de ander? En vooral: hoe vreemd ben je zelf?