

SAS: helden en schurken



Taal:	Nederlands
Uitgever:	Boekerij
ISBN:	9789022583883
Bladzijden:	448 pp.
Auteur:	Ben Macintyre
Verschenen:	12-04-2018
Genre:	Literaire non-fictie

[SAS: helden en schurken.pdf](#)

[SAS: helden en schurken.epub](#)

Met nooit eerder gepubliceerd materiaal. Voor het eerst wordt het ware verhaal verteld achter de geheime eenheid van de SAS die tijdens de Tweede Wereldoorlog undercover ging bij de vijand Een verhaal over echte helden, achtervolgingen, spionage en explosies In de zomer van 1941, op het hoogtepunt van de oorlog in de westelijke Sahara, bedenkt de jonge, excentrieke officier David Stirling een radicaal plan: een kleine undercovereenheid moet chaos veroorzaken achter de vijandelijke linies. Ondanks heftige tegenstand geeft Winston Churchill persoonlijk toestemming aan Stirling om de stoerste, slimste en meest meedogenloze soldaten die hij maar kan vinden te rekruteren – het startpunt voor de legendarische en meest gevierde militaire organisatie ter wereld: de SAS. Nu, 75 jaar later, heeft de SAS eindelijk besloten haar ongelooflijke verhaal te delen, en zijn de geheime archieven voor het eerst opengesteld. Historicus Ben Macintyre heeft volledige toegang gekregen tot de schat aan rapporten, memo's, dagboeken, brieven, plattegronden en foto's. Daarnaast interviewde hij voor dit boek zowel nabestaanden als de nog levende SAS-leden van toen. SAS: helden en schurken is een spannend verhaal over heldendom, roekeloosheid en tragedie; over uitzonderlijke mannen die bereid waren om indrukwekkende risico's te nemen. De pers over SAS: helden en schurken 'Onberispelijke research, grandioos verteld. Dit is veruit het beste boek over de SAS in de Tweede Wereldoorlog.' Antony Beevor 'Macintyre heeft weer een geweldig boek geschreven.

Zelfs de meest onbelangrijke personages bruisen van het leven.' The Washington Post 'SAS: helden en schurken is adembenemend spannend, vol lef en echte heldenmoed.' The Boston Globe 'De beste en meest complete versie van het verhaal (...) Een zeer prettig leesbaar, onderhoudend boek.' New York Times Book Review 'Macintyre toont zijn buitengewone gaven als journalist en schrijver in dit klinkende boek.' The Washington Times