

# Schoolslag



<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Bezige Bij, De
<b>ISBN:</b>	9789085421917
<b>Bladzijden:</b>	304 pp.
<b>Auteur:</b>	Joseph Pearce
<b>Verschenen:</b>	15-10-2011
<b>Genre:</b>	Literaire fictie

[Schoolslag.pdf](#)

[Schoolslag.epub](#)

Een komische roman over de mores, of het gebrek daaraan, in het onderwijs. Een beslissend schooljaar breekt aan voor het vermaarde instituut van de paters Felixtijnen. Het is het jaar waarin Lieve Kramer haar intrede doet. Haar missie? De moderniteit binnenbrengen in dit bolwerk van traditie. Al jaren onttrekt pater Evens zich aan nieuwlichterij, en hij is niet van plan om in zijn laatste jaar als directeur het onderspit te delven. Joseph Pearce, zelf een oud-leraar, gooit in deze komische roman de schoolpoorten open. Hij fileert het gekonkel, het egoïsme en het cynisme, als was hij een nazaat van de Britse meester-satiricus Evelyn Waugh. Joseph Pearce schrijft met verve over wat mensen in verwarring brengt: vooruitgang, verandering, evolutie. De Standaard. Elke gedachte, elke observatie getuigt van inzicht en engagement. De Morgen. Eén woord dient zich aan om zoveel schoonheid samen te vatten: meesterwerk.

We hebben te maken met een leerling van W.G. Sebald. Jacques De Decker in Le Soir