

# Grenzenloos Satudarah



<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Just Publishers
<b>ISBN:</b>	9789089757623
<b>Bladzijden:</b>	200 pp.
<b>Auteur:</b>	Udo Müller
<b>Verschenen:</b>	24-05-2018
<b>Genre:</b>	True Crime

[Grenzenloos Satudarah.pdf](#)

[Grenzenloos Satudarah.epub](#)

De van oorsprong Moluks-Nederlandse motorclub Satudarah heeft voor velen een enorme aantrekkingskracht.

Het is een hechte, gesloten gemeenschap met een welhaast militaristische discipline, waarbinnen de zwijgplicht wordt gewaarborgd middels lijfstraffen die er niet om liegen. Lijvige politierapporten onderschrijven dit. Ondertussen wordt internationaal het ene chapter na het andere opgericht. In januari 2014 is Ali Osman veroordeeld tot zes en een half jaar gevangenisstraf voor zijn rol als president van Satudarah Duitsland. Zijn arrestatie is mogelijk gemaakt door een undercoveractie van een medelid.

In de rechtbank blijkt dat deze sergeant at arms van de motorclub zelf actief betrokken was bij criminele handelingen. Wist de Duitse justitie van de misdaden van de informant en hebben ze deze oogluikend toegestaan? Of moedigde justitie hem juist aan misdaden te plegen om zo president Osman te kunnen arresteren? Opmerkelijk is dat Osman tijdens zijn proces uitgebreid verklaart over grootschalige criminele activiteiten van Satudarah. Hiermee belast hij zijn clubgenoten ernstig en maakt een reeks nieuwe arrestaties mogelijk.

Uiteindelijk is de motorclub in Duitsland zelfs verboden. Grenzeloos Satudarah schetst het beeld van een bende vrijbuiters die werkelijk aan alle kanten uit de bocht giert. '(...) een ijzingwekkend boek dat je raakt als een klap met een motorketting. Olie en bloed sijpelen van de pagina's' Udo Müller, journalist bij Stern TV en goed ingevoerd in de motorscene, gaat op onderzoek. Na het proces tegen Osman krijgt hij toegang tot de onderzoeksdossiers. Ook spreekt hij met de gerechtelijke autoriteiten en Osmans verdediging. Hij ontdekt wat er achter de schermen van Satudarah gebeurt. Misdaadjournalist Gerlof Leistra (Elsevier Weekblad) schreef een uitgebreid nawoord over Satudarah in de Lage Landen. Hoe hecht zijn de banden met de Duitse broeders? En wordt de motorclub - die de Duitsers onder meer wapens leverde - ook hier verboden?