

# Goscinny



<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Dutch Media uitgevers
<b>ISBN:</b>	9789044324075
<b>Bladzijden:</b>	328 pp.
<b>Auteur:</b>	Pascal Ory
<b>Verschenen:</b>	01-09-2009
<b>Genre:</b>	Biografieën

[Goscinny.pdf](#)

[Goscinny.epub](#)

Astrix 50 jaar! Een biografie over Goscinny! Wie kent er Asterix niet? De strip is nu al decennia lang de populairste ter wereld. Maar velen zullen niet weten dat achter de avonturen van de beroemdste Galliër de meesterlijke pen van Uderzo, maar vooral het verhaaltalent en de humor van René Goscinny scholen. Goscinny (1926-1977) groeit op in Argentinië en verhuist na de vroege dood van zijn vader naar New York, waar hij de oprichters van het legendarisch blad Mad ontmoet. Gedreven door zijn liefde voor de strip besluit hij naar het mekka van dit medium te gaan, België. Hij leert daar o.a. de grootmeesters Franquin, Morris en Jijé kennen. Met tekenaar Albert Uderzo publiceert hij in het weekblad Kuifje de strip Hoempapa. Dat is meteen de start van een ongelooflijke carrière, die een definitieve wending krijgt als beide heren in 1959 het baanbrekende stripblad Pilote lanceren. Daarin verschijnen al vanaf het eerste nummer de avonturen van Asterix en Obelix. De rest is geschiedenis! Goscinny is een ongemeen boeiende biografie van een man die tragiek maar ook veel humor in zijn leven kende, een leven dat vooral getekend werd door vriendschap en liefde. Pascal Ory is professor aan de Parijse Sorbonne en o.

a. verantwoordelijk voor de strippagina's van Lire.